

bijEen

18e jaargang · nummer 3 · 27 juni 2024



Protestantse Gemeente
Oosterbeek-Wolfheze



Kompas

Kompas: hoe vind je de richting?

Het thema van dit nummer van bijEen is: 'Kompas'. Op Wikikids (Wikipedia voor kinderen) wordt een kompas omschreven als: een oud navigatie-instrument, een voorloper van GPS, dat de functie heeft je de weg te wijzen.

Kompas komt ook nogal eens voor in combinatie met het woord 'moreel': een moreel kompas. Als mensen hebben we regels en afspraken nodig om met elkaar samen te kunnen leven. Maar niet voor alle omstandigheden (nieuwe ontwikkelingen/bijzondere situaties) hebben we afspraken gemaakt. In dat 'grijze gebied' hebben we ons morele kompas nodig: een 'innerlijk instrument' dat staat afgestemd op 'het goede'. Je zou kunnen zeggen dat 'het noorden' van een moreel kompas bestaat uit opvattingen over wat jij als goed en juist beschouwt. 'Zonder noorden komt niemand thuis' is de titel van een mooi boek van Nelleke Noordervliet. We hebben een 'noorden' nodig om met elkaar thuis te komen en bij elkaar thuis te raken.

Ontdekkingstocht

Toen ik de afgelopen tijd met dit thema rondliep, ontdekte ik dat onze leefomgeving van alles en nog wat aanreikt om ons te helpen je richting te bepalen. Ik neem u mee op mijn ontdekkingstocht.

In Arnhem zie je deze regenboogbrug (Maria Roosen): symbool van inclusiviteit. De boog verbindt



twee overkanten. En op de andere foto een spandoek met een tekst die aan het denken zet. Het doek hing in de buurt van de Eusebiuskerk.

Ergens in Rotterdam staat een gedicht van Jules Deelder op een muur, met deze regels:

*De wereld is van iedereen
Niemand de baas
De één is de ander
De ander de één
Het lot dat we delen
laat niemand alleen*

Een humorvolle richtingwijzer vond ik ook deze, in de buurt van Otterlo: een bord met 'Bedankt voor de samenwerking'. Wat heerlijk als dat tegen je gezegd wordt. Iets om vaker tegen elkaar te zeggen. >>

Van de redactie

Met veel plezier hebben we als redactie gewerkt aan deze bijEen met als thema Kompas.

In het hoofdartikel laat ds. Martine Nijveld zien dat het in het dagelijks leven vooral gaat over een moreel kompas. Zo'n kompas helpt om keuzes te maken en de foto's laten zien dat ook in de samenleving hier aandacht voor is.

Het is boeiend om te lezen hoe Thomas en Roan bij de scouting hebben leren werken met een kompas. En we zijn blij dat ze daarover geïnterviewd wilden worden en ook met een foto op de voorkant van deze bijEen. Nogmaals onze dank daarvoor.

De Oude Kerk is deze maanden regelmatig open en er komen veel bezoekers. Veel vrijwilligers werken hier aan mee en de Zin op Zondag activiteiten zijn de moeite waard om bij te wonen. Ook leest u hier over het afscheid van Diny Brouwer, die 10 jaar lang voorzitter was van de Stichting Vrienden van de Oude Kerk en bij de ontwikkeling van deze activiteiten een grote rol heeft gespeeld.

Het verslag van het pinksterweekend met het bezoek van

Rwandese gasten mag u beslist niet overslaan. De oproep van Pascal Bataringaya tijdens de pinkstermanifestatie om ook hier in Europa te werken aan verzoening, was indrukwekkend.

Op de pagina Jeugd en Jongeren leest u hoe de tieners in gesprek zijn geweest over sociale gerechtigheid. Ook vindt u daar de poster van het Zomerfestijn. En natuurlijk leest u een vooraankondiging van verschillende activiteiten tijdens de komende zomermaanden maar ook voor daarna.

Als redactie hopen we dat u het weer de moeite waard vindt om deze bijEen te lezen en te bekijken. Uw reacties zijn van harte welkom.

Hannie Luiten

Als individu en samenleving staan we telkens op kruispunten. Welke weg gaan we, welke weg kies ik. Het is ook een bijbels beeld: het beeld van de mens op een splitsing van wegen. In het boek Deuteronomium en in veel psalmen en spreuken worden ons twee wegen voorgehouden: goed en kwaad, barmhartig of hardvochtig, licht of donker, waarheid en leugen, vrede of strijd. Het lijkt zo simpel. En was het maar zo simpel! Maar het kan, vertellen die verhalen telkens weer, we kunnen kiezen voor het goede!



Ons morele kompas heeft voeding nodig. Voor mij werken beelden in onze leefomgeving als reminders: hier gaat het om! En vooral ook is de kerkdienst voor mij een moment waarop je je kunt laten voeden. Een gedachte wordt je aangereikt, een lied doet een vergezicht open, gebed en collecte nodigen je uit breder te zien dan je eigen wereldje. We delen brood en wijn, in woorden en gebaren ervaren we weer wat er werkelijk toe doet.

Anderen zullen weer andere plekken hebben waar hun morele

kompas gevoed wordt. Benieuwd wie en wat u en jou onderweg richting geeft!

Martine Nijveld

Interview

Werken met een kompas

pagina **7**

Zomerfestijn

In je element

pagina **8 en 9**

Activiteiten

Rondom de Oude Kerk

pagina **12**

In gesprek

Over sociale rechtvaardigheid

pagina **8**

Rubrieken

Van de predikanten 4

In memoriam 5

Gemeenteleden aan het woord 7

Jeugd en Jongeren 8

Kerk en Samenleving 10 - 11

Diensten en Vieringen 12 - 13

Agenda 18

Collectes 18

En verder in deze bijEen

Thee met Thema 13

Van de Kerkenraad 14

Leerhuis 14

Activiteiten 17

Van de predikanten

Hotspot

Onze labrador Bibi heeft een 'hotspot', zo vertelde de dierenarts onlangs. Een nare plek bij haar hals, waar ze steeds met haar poot naartoe gaat om eens flink te krabben, soms tot bloedens toe. Iets heeft haar blijkbaar een jeukprikkel gegeven. Grassen, een insect, een wondje.

Als je dan eenmaal zo'n gevoelige plek hebt, is deze niet zomaar weer verdwenen. Met tabletten, een zalfje en een vervolgspraak gingen we weer de deur uit. Het is nog niet helemaal over. Steeds als het bijna geheel is, komt er weer een krabsessie, ondanks de medicatie. Alsof het krabben op die plek ook een gewoonte is geworden. Mensen kunnen ook 'hotspots' hebben, bedacht ik.

Jeuk

Allemaal hebben we wel van die dingen waar we 'jeuk' van krijgen. Uitspraken, gebeurtenissen, soms mensen die ons irriteren en waar we vlekken van krijgen. Zijn daar ook zalfjes voor, of medicijnen? Of hoort dit gewoon bij het (samen)leven? Soms gaat het om een incident, soms is het een reeks gebeurtenissen. Van zo'n gevoelige plek heb je zelf het meeste last. Het beste medicijn is soms de



mildheid, de gedachte dat het zo (misschien) niet bedoeld is, of toch eens een gesprekje, van je hart geen moordkuil maken.

Maar het kan ook wel gaan om het echte 'geraakt zijn', bijvoorbeeld door wat er aan naars gebeurt op zoveel plekken in de wereld. Die jeuk moet je niet willen bestrijden. Die is nodig. Die jeuk vraagt om actie, om gebed. En als het dan gaat om medicatie, laat het dan hoop, liefde en geloof zijn. Onophoudelijk.

Irene Pluim

Zomers

De komende week zal het weer flink regenen, maar op moment van schrijven schijnt de zon. Mijn agenda is zomers gevuld, niet zozeer rustiger, vooral rommeliger. Met een aantrekkelijke rommeligheid, die tijd geeft om ándere dingen te doen.

Zo zit ik in het groepje dat het 'Zomerfestijn' voorbereidt: een feestelijke dag in de nazomer voor kinderen en tieners – en voor iedereen die met hen meekomt. Deze dag komt in plaats van de 'Zomerweek'. Omdat zo'n (halve) week in de vakantie niet langer haalbaar bleek in de diverse agenda's, kiezen we nu voor een zaterdag in september. U/jij leest er in dit nummer meer over. Het is meteen een startschot voor het nieuwe seizoen.

Verder volg ik op dit moment een cursus 'Biblioloog': een mooie

manier om in dialoog te gaan met bijbelverhalen. In de hoop dat die aloude verhalen 'als nieuw' kunnen klinken.

'Als nieuw' wordt ook ons nieuwe jaarthema. Van harte hoop ik dat de zomertijd voor ons een tijd mag zijn om 'als nieuw' te worden. Om ons opnieuw in te zetten voor kerk, mensen, samenleving, aarde.

In de zomertijd staat op het bijbelrooster voor de diensten o.a. de tekst uit Prediker 3: 'Er is een tijd om te planten en te rooien, te

zoeken en te verliezen, te zwijgen en te spreken'.

Nu is het eerst tijd om te zomeren. In de tweede helft van augustus zal ik er een paar weken niet zijn (en vervangen worden door collega Irene). Een goede zomertijd gewenst!

Martine Nijveld

In memoriam

Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken



Elisabeth Johanna (Bep) Velberg, 6 december 1922 - 25 april 2024

Op donderdag 2 mei hebben we in de Dorpskerk in Schaarsbergen afscheid genomen van Bep Velberg. Bij haar afscheid lazen we kernachtige woorden uit het Johannesevangelie: 'Heb elkaar lief'. Zo wilde ook Bep leven. Eén van de dingen die Bep gaf aan de mensen om haar heen was haar vrolijkheid. Haar gevoel van humor kreeg ze mee in haar gezin van herkomst, onderwijsgezin. Ook zelf werkte ze met veel plezier in het onderwijs. Dankbaar was ze voor haar hoge leeftijd, voor fijne contacten en voor alle hulp die ze kreeg. Vrolijk en hoopvol was ze ook in haar geloven. Ze voelde zich thuis in de Dorpskerk. Haar vertrouwen werd er gevoed: vertrouwen op God, liefde die blijft ook na de dood. Zoals in de tekst boven de rouwkaart 'Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U'. Bep is begraven op begraafplaats Vredenoord in Schaarsbergen. (MN)

Leen Willemsen, 15 januari 1938 - 5 mei 2024

Op 86-jarige leeftijd overleed Leen Willemsen, weduwnaar van Annie Willemsen-Enklaar. Op maandag 13 mei hebben we zijn leven herdacht in de Oude Kerk te Oosterbeek. Leen was bij velen bekend als goochelaar Leando. Hij trad samen op met Annie; en later alleen. Hij bracht plezier. En had er zelf plezier in. Leen was geen stilzitter. Hij plande zijn dagen vol, struinde rommelmarkten af, restaureerde antiek, kon heel makkelijk iets maken en ook weer verkopen. Er was ook gemis in zijn leven. Hij kon geweldig goochelen, maar alle gebrokenheid in het leven goochelde ook hij niet weg. Trouw ging hij naar Annie in ONO, trouw naar haar graf, hij verzorgde het met nieuwe plantjes. En zo stond op zijn rouwkaart: tot het einde zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, rustig ingeslapen. We hebben hem toevertrouwd aan de liefde en genade van de Eeuwige. (MN)



Tom Remmerde, 18 april 1940 - 22 mei 2024

Tom werd geboren in Arnhem-Zuid, als enig kind, met veel speelkameraden. Zijn moeder had een goedlopende drogisterij. Tom werd etaleur en had daarna allerlei banen, hij hield van uitdaging. Lang werkte hij als beveiliging bij PZ Wolfheze, waar hij na een scheiding de Belgische Annie ontmoette. Tom had een vol en goed leven, waarbij de fysieke kwetsbaarheid steeds groter werd, mede door de gevolgen van jeugdpolio. Annie stond zorgzaam naast hem, tot het niet meer ging. Genieten van kleine dingen was een belangrijke waarde. Vol humor, zorgzaam en betrokken. Altijd met aandacht voor de ander. Pas op het laatst vroeg hij iets voor zichzelf: rustig en waardig te mogen sterven. De dankdienst voor zijn leven was op 24 mei in de Vredebergkerk, met teksten en muziek zorgvuldig door Tom en Annie uitgekozen. Geborgen in Gods Liefde. (IP)



Niels.

Professionaal op het gebied van koop, verkoop en taxatie van een woning. Heeft een communicatieve, persoonlijk advies, maar vooral toegankelijk. De belangrijkste speerpunten van Niels.

"Mijn tafel of uw tafel, ik mag het zeggen!"



Mijnhart

UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl

www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ Oosterbeek (hoofdkantoor)

Kamperdijklaan 6, 6866 BR Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

SKINNERGY

THE ULTIMATE SALON EXPERIENCE

Utrechtseweg 280
6812 AR Arnhem

Huidverbetering
Bindweefselmassage
Gezichtsbehandelingen
Brow-Treatments
Henna Brows
Massages
Gelcolor by OPI
Sugar Waxing

Meer informatie of
een afspraak inplannen?

Scan de QR code.



www.skinnergy.nl
06 17423242



DE IJZERWARENHANDEL



Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Uw advertentie hier?

Neem contact op met de secretaris
van de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens

BERENDSEN

schilderwerken b.v.

Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:

- Buitenschilderwerk
- Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten
- Behangen
- Wandafwerking
- Houtrot sanering
- Restauratie-werken
- Spuitapplicatie
- Periodieke controles

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520

info@berendsenschilderwerken.nl

COLORS @HOME VAN TUIL
WONINGRICHTING

BEHANG | GORDIJNEN
RAAMDECORATIE
TAPIJT | LAMINAAT
PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435
E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.

Bij ons kunt u terecht voor
vakmanschap op gebied van:

- Binnen- en buitenschilderwerk
- Restauratie/renovatie en reparatie
- Glaszetten
- Behangen (ook vliesbehang)
- Spuitwerkzaamheden

☎ 06 48620382

✉ info@arieseonderhoud.nl



Meijer Natuursteen

Strodorpsweg 27 6861 EN Oosterbeek

Tel. 026-3337994

Fax 026-3341881

info@meijer-natuursteen.nl
www.meijer-natuursteen.nl

Uw advertentie hier?

Neem contact op met de secretaris van de
Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens



Con Vogel

Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek

Tel.: (026) 334 13 21

Gemeenteleden aan het woord

Met een kompas op stap

Weleens op pad gegaan met een kompas om de juiste route te vinden? Niet iedereen zal daar ervaring mee hebben. Gelukkig hebben we jongens in onze gemeente die daar ervaren in zijn en erover willen vertellen. Thomas Artz en Roan van Roest waren mijn gesprekspartners. Als ik op de afgesproken tijd bij het huis van Thomas Artz kom, zitten de beide jongens, Roan en Thomas, al helemaal klaar om hun ervaringen te vertellen.

Eerst vertellen ze over hun jarenlange vriendschap. Nu zitten ze allebei in de brugklas en ook nog in dezelfde klas. Ze hebben er vertrouwen in dat er een vwo-advies uitrolt. Inmiddels zitten ze al negen jaar samen op scouting. Thomas vertelt: "We zijn begonnen als bevers en daarna kwamen we bij de welpen. Nu zijn we al een paar jaar verkenners en hier hebben we met een kompas leren werken."



"We kunnen ook met een kaart overweg", zegt Roan, "maar met een kompas voel ik me toch zekerder. Want soms staan de kleine weggetjes niet op een kaart en dan raak je sneller in de war." Eerst moeten bepaalde routes afgelegd worden met het kompas. Als dat lukt, wordt het hiken met kompas. Dan wordt het echt avontuurlijk. Er worden ook weekends georganiseerd. "De hele groep verkenners wordt verdeeld in patrouilles. De patrouilles worden zo samengesteld dat de jaarlagen

evenredig verdeeld zijn over de patrouilles; er moet van iedere jaarlaag tenminste één scout in de patrouille zitten om elkaar te kunnen helpen of aan te vullen. Je moet in dat weekend met elkaar laten zien dat je goed kunt samenwerken: samen koken, samen de tent opbouwen, verzorging in en om de tent en zorgen dat het op tijd stil is als er nachtinspectie gehouden wordt", zegt Thomas.

"De patrouille die wint, mag naar het regionale weekend. En als je daar wint, volgt een landelijk weekend met patrouilles uit alle regio's", vervolgt Roan. Dat is wel een grote *happening*: 107 patrouilles van zeven verkenners.

Ook hier weer veel en spannende opdrachten. Er wordt in elk geval een hike gedaan (met kompas), creatieve opdrachten en verschillende spellen waar punten mee verdiend kunnen worden. Zowel Roan als Thomas hoopt een keer met een wereld-jamboree, ergens in de wereld, mee te

kunnen doen.

Dan praten we ook nog even over hun deelname aan de kerkelijke gemeente. "Tijdens de kerkdiensten nemen we deel aan de tienergespreksgroep; ook volgen we de activiteiten voor de Blue. In oktober gaan we met de blue op tienerkamp", zegt Roan.

"Op school hebben we levo (een samentrekking van levensbeschouwelijke vorming)," zegt Thomas, "en dan kun je zien hoe je in het leven staat". Een mooie basis voor Roan en Thomas. Veel vriendschappen en veel activiteiten. En hopelijk zoveel kennis van kompassen dat ze de juiste weg inslaan.

Fijn dat ik jullie mocht interviewen over jullie passie om te hiken met een kompas, Thomas en Roan! Veel succes op jullie verdere levensweg!

Opgetekend door Joke Weening



Jeugd en Jongeren

Zomerfestijn "In je element"

Op de zaterdag van het startweekend, **14 september**, is er een zomerfestijn voor alle jeugd met als thema: "In je element". In de middag is er een programma voor de jongere kinderen, zeg maar van 0 tot 9 jaar. Bij het eten ontmoet jeugd van alle leeftijden elkaar.

Daarna vervolgen we het festijn in de avond met de tieners. Deze leeftijden zijn een soort indicatie, natuurlijk mag elk kind aanschuiven wanneer hij of zij wil. De hele dag zijn ouders, verzorgers, grootouders en andere gasten van de kinderen en tieners ook welkom!

Het zomerfestijn organiseren we samen met de

gemeente Schaarsbergen. Hier vindt het ook plaats. Dit komt voort uit de mooie samenwerking die de afgelopen jaren rond de zomerweek is ontstaan. De begeleiding vanuit de Vredebergkerk ligt bij Johan Mentink, Muriel Denayer, Hanneke Monden en ds. Martine Nijveld.

Bij vragen kun je hen persoonlijk even aanspreken of een mail sturen naar zomerfestijn@dorpskerkschaarsbergen.nl

Je kunt je kind/kinderen opgeven via de QR-code op de afbeelding hiernaasr. Het liefst zo snel mogelijk zodat we de mooie dag goed kunnen voorbereiden.

Presentje voor examenkandidaten

Afgelopen weken is bij de jongeren, die examen doen voor het voortgezet onderwijs, een presentje gebracht. Soms tijdens de examenperiode en soms kort nadat het examen was afgelopen.

Op één van de kaarten stond een groet vanuit de kerkelijke gemeente.

Hopelijk is het goed gegaan. Nu is het tijd om even heerlijk te ontspannen. Geniet ervan.

Oppas (0 tot 4 jaar) en **kindernevendienst** (basisschoolleeftijd) tijdens alle morgendiensten
Tieners: elke zondag welkom en iedere twee weken tijdens de kerkdienst Tienergespreksgroep.

Tienergespreksgroep over sociale gerechtigheid

We starten met een praktische opdracht om een beetje in dit thema te landen; We moeten in een paar minuten tijd zoveel mogelijk geperforeerde rondjes uit papier halen en hiervan stapeltjes van 20 stuks maken. Tijdens een gesprekje komt aan de orde hoe het is om heel hard te werken, onrechtvaardig behandeld te worden en toch geen beloning te krijgen.

Dit speelt immers ook in het verhaal van de slavernij in Egypte. De gewone burgers in Egypte weten misschien nauwelijks welk leed er zich tijdens de bouw afgespeeld heeft maar genieten van alles wat de Israëlieten gemaakt hebben. Het lijkt wel op onze wereld waar ook veel jongeren aan de andere kant van de aardbol keihard moeten werken voor ons. Vaak in slechte omstandigheden en met een kleine of soms zelfs zonder beloning.

In het verhaal lezen we dat God de onderdrukking van mensen wel ziet. Mensen roepen het uit en God hoort. Verderop in het verhaal lezen we dat God mensen gebruikt om onrecht in de wereld tegen te gaan. We beschilderen stenen met



hierop de wensen waar wij met elkaar aan kunnen bouwen op weg naar een hoopvolle toekomst voor onze wereld. We zien o.a. afbeeldingen van de fast fashion kledingindustrie, schoon drinkwater en eten voor iedereen, goede medische zorg, een huis om in te wonen.

De beschilderde stenen kunt u in de kerkzaal bekijken.

DE PROTESTANTSE KERKEN
OOSTERBEEK-WOLFHEZE EN SCHAARSBERGEN
ORGANISEREN SAMEN HET

ZOMERFESTIJN "IN JE ELEMENT"

14 SEPTEMBER 2024

Wanneer ben jij in je element? We hebben allemaal eigen talenten en interesses. Gelukkig maar, want met al deze talenten samen kunnen we veel meer bereiken. Kom het ervaren, ontdekken en beleven!

PROGRAMMA:

- 15.00U WELKOM VOOR (JONGERE) KINDEREN
- 15.00-17.00U POPPENTHEATER EN ANDERE LEUKE ACTIVITEITEN
- 17.00-18.30U SAMEN ETEN MET JEUGD VAN ALLE LEEFTIJDEN
- 19.00U 'AAN DE SLAG' MET DE (OUDERE) JEUGD
- 19.30-21.30U FAMILIEFILM IN THEMA: NEEM JE CHILLKLEEDJE MEE!
- 21.30-22.00U AFSLUITING

De hele dag zijn ouders/verzorgers/grootouders en andere gasten van de kinderen en tieners welkom.

JIJ BENT

WELKOM

KOM JE OOK?

ALTIJD WELKOM, MAAR INSCHRIJVEN IS FIJN!
SCAN DE QR-CODE OM JE OP TE GEVEN



LOCATIE

DORPSKERK SCHAARSBERGEN
Kemperbergerweg 800, Arnhem

zomerfestijn@dorpskerkschaarsbergen.nl

Kerk en Samenleving

Van het Energienoodfonds

Eind 2022 startten de werkgroep Groene Kerk en de Diaconie de actie 'energiegeld delen'. 'Door energiegeld te delen helpen we anderen de winter door' was toen de slogan. Deze actie stond aan de wieg van het Energienoodfonds.

Veel mensen hebben hun energietoeslag (bijdrage vanuit het Rijk) in het Energienoodfonds gestort waarvoor heel veel dank! Dat dit een succes was bleek wel uit het uiteindelijke bedrag wat opgehaald werd: € 24.310,90. Inmiddels is hiervan ongeveer € 10.000,- uitgegeven.

De aanvragen voor het Energienoodfonds worden getoetst door een kleine afvaardiging van het overleg Groene Kerken en de diaconieën in de gemeente Renkum.

Er zijn voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Energienoodfonds. U kunt deze lezen op www.noodfondsrenkum.nl, onder het kopje Energienoodfonds.

De aanvragen komen hoofdzakelijk via Renkum voor Elkaar, de Energiewinkel of een energiecoach bij het Energienoodfonds terecht. Meestal gaat het om een hoge eindafrekening

energie of om energieschulden. Ook verouderd en energieslurpend witgoed kan uit het Energienoodfonds vergoed worden.

Over het algemeen wordt de eerste € 500,- geschonken. De realiteit is dat terugbetaling van het restant meestal geen optie is vanwege een toch al krappe financiële beurs. Wel wordt vastgehouden aan de voorwaarde om een energiecoach in te schakelen om het energiegebruik en daarmee de energierekening structureel omlaag te brengen.

Het aantal aanvragen in 2023 was 11, begin juni 2024 stond de teller op 12 aanvragen. Zoals u uit bovenstaande kunt lezen voorziet het Energienoodfonds duidelijk in een behoefte.

Jannie van Doorn

Noodhulp voor Soedan

De geschiedenis van Soedan is tragisch. Decennia van interne strijd resulteerde in de afscheiding van Zuid-Soedan. Maar daarmee hield het niet op. Etnisch geweld en voedseltekorten bleven voortduren en de regering bleek in deze totaal niet effectief.

Vorig jaar verslechterde de situatie drastisch met een interne strijd tussen twee gewapende groepen, die resulteerde in een totaal van 7 miljoen vluchtelingen waarvan 4 miljoen kinderen. Op dit moment is het een van de grotere humanitaire crisissen maar op het wereldtoneel is deze vrijwel 'ondergesneeuwd' door de oorlogen in Oekraïne en Gaza. Een vergeten drama dus.

Kerk in Actie steunt een consortium van humanitaire organisaties die hier hulp bieden. Het gaat om de eerste basisvoorzieningen zoals voedsel, keukengerei en goederen voor persoonlijke hygiëne. Ook wordt er zo goed mogelijk geprobeerd scholing voor de kinderen



te organiseren. Door structuur te brengen in de talloze opvanglocaties wil men seksueel geweld en mensenhandel tegengaan. Vrouwen en kinderen zijn het meest kwetsbaar.

De ZWO-collectes voor het derde kwartaal van dit jaar worden hiervoor bestemd. Onze hulp is hard nodig.

Bas van Helden

Groen keuken- en tuinafval, wat heb je eraan?

De betekenis van afval in Wikipedia: onbruikbare resten die weggegooid worden. Keuken- en tuinafval verzamelen wij in de groene bak die wordt opgehaald door ACV om het om te vormen tot compost. Eerst in Ede, daarna Overijssel, waarna wij de zakken compost weer ophalen bij Veentjesbrug.

Nogal een omweg om aan compost te komen. Steeds meer mensen zetten hun groenbak nooit meer aan de straat omdat ze het groenafval zelf verwerken. Composteren bijvoorbeeld, met een composthoop, een wormenbak of Bokashi (keukenafval laten composteren in een afgesloten emmer met gefermenteerde zemelen).

Kleiner geknipt tuinafval kan terug tussen je planten als mulch, net als gevallen blad in de herfst. Dit mulchen beschermt de grond tegen uitdrogen, voedt de bodem, geeft schuilgelegenheid voor insecten, regenwormen, pissebedden en is zo voedsel voor bijvoorbeeld vogels. Het composteert vanzelf door bacteriën en schimmels.

Takken kun je kwijt op een takkenril waar ook beestjes weer in en van leven, zoals de bruine



kikker, een pad of egel. Gebruik takken voor een natuurlijke afscheiding of bouw er een hutje van. Laat grasmaaisel liggen, dit is voeding voor de grasmot. Meer informatie is te vinden op de site van Milieucentraal of vraag Engeliën Heinen (engeliën.heinen@hotmail.com).

Het mooie van groen afval is dat het natuurlijk afbreekbaar is, wat ook leuk is om te volgen. Keuken- en tuinafval blijken dus

bruikbare resten te zijn, dichtbij huis te verwerken tot waardevolle grondstoffen.

Hoe mooi is het wanneer we de groene kliko's helemaal niet meer hoeven aanbieden aan ACV. Om met het bespaarde geld en energie andere mooie dingen te doen.

Werkgroep Groene Kerk

Collecteren in de dienst

Zoals u wellicht gemerkt hebt collecteren we weer tijdens de dienst. De collectes zijn een onderdeel van de dienst. Ze horen in de liturgie thuis bij de dienst van het antwoord. Het digitaal collecteren houden we erin. Digitaal bijdragen aan de collectes via de app Appostel of via onze beveiligde betaalsite blijft dus mogelijk (graag zelfs!).



Fietstocht

In week 33 van 12 t/m 17 augustus, is de Ontmoetingskerk te Doorwerth als 'Huis van Ontmoeting' elk dag open met verschillende activiteiten.

Als 'Groene kerken' in de gemeente Renkum bieden we via dit speciale Zomerprogramma een fietstocht aan langs alle 19 kerkgebouwen. Deze fietstocht is gepland op zaterdag 17 augustus. De route is op papier te verkrijgen op de dag zelf tussen 10.00 uur en 13.00 uur bij de opstapplaatsen: Remonstrantse kerk Oosterbeek,

Ontmoetingskerk Doorwerth, Opstandingskerk Wolfheze en Protestantse Gemeente Renkum-Heelsum.

Wil je meedoen, noteer dan alvast **17 augustus** in uw agenda. Nadere informatie volgt.

*Namens de Groene kerken
Renkum,
Greet Visser-Schoon*

Diensten en Vieringen

Pinksteren en bezoek uit Rwanda

Het is een weekend met feestelijke pinksteractiviteiten. Het vuur van de Geest is voelbaar in de ontmoeting met de drie Rwandese gasten, de pinkstermorgenviering en de pinkstermanifestatie op het plein voor de Bernulphuskerk.

Op zaterdag was er een ontmoeting met gemeenteleden en de Rwandese gasten Pascal Bataringaya, zijn vrouw Louise Uwimana en Phocas Ugirabe. Indrukwekkend is hun verhaal over de wijze waarop de Rwandese Presbyteriaanse kerk na de genocide in 1994 werkt aan verzoening en genezing. Daders en slachtoffers trekken samen op, gaan met elkaar in gesprek en doen samen verschillende activiteiten.

In de pinkstermorgendienst in de Vredebergkerk brengen de Rwandese gasten de groeten over van christenen uit Rwanda. De liederen en muziek zijn veelkleurig en de dienst eindigt met de oproep van *Shoes of lightning*, blijf niet zitten, sta op en trek je bliksemschoenen aan en doe dingen die licht brengen.



Tijdens de oecumenische pinkstermanifestatie, georganiseerd door de Raad van Kerken, spreekt Pascal de aanwezigen toe en vertelt hij hoe in Rwanda aan verzoening en heelwording aandacht wordt gegeven. Pascal doet een oproep aan de aanwezigen om ook in Nederland en in Oosterbeek en omgeving te werken aan een samenleving waar met respect voor elkaar wordt om gegaan. Hij roept de mensen op om op te staan en te werken aan een gezamenlijke toekomst.

Het bezoek wordt afgesloten met een lunch. Het was een indrukwekkend bezoek met mooie ontmoetingen in een open sfeer.

Jannie van Doorn

Rondom de Oude Kerk

De Oude Kerk en omgeving is een zeer levendige, geliefde plek in Oosterbeek. Voor velen niet alleen een bijzonder mooie plek, maar ook een plek met veel herinneringen. Zeker als de kerk open is, is er veel beweging in en om de kerk.

Alles ademt historie. Op een mooie dag zijn de oude stenen aan de kant van de uiterwaarden een heerlijke plek om te mijmeren. Er wordt gestreefd om het in- en exterieur de bijzondere uitstraling te laten behouden, of zelfs te verfraaien.

Denk bijvoorbeeld aan de buitenverlichting, waardoor het kerkje ook 's avonds heel mooi uitkomt. Dit gaat allemaal niet vanzelf. Daar zitten mensen achter die met heel veel liefde en zorg bezig zijn om de verzorging van het gebouw en omgeving en het uitdragen van de historie van deze plek zo

goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Eén van de drijvende krachten hierachter is de afgelopen bijna tien jaar Diny Brouwer geweest. Zij draagt nu deze taak over aan Jos Janssen. Aan Diny zijn wij veel dank verschuldigd voor de manier waarop zij het kerkje heeft laten functioneren de afgelopen jaren. Gesteund door andere vrijwilligers en een enthousiaste groep gidsen, heeft de Oude Kerk zijn rol in de geschiedenis van Nederland mooi uit kunnen dragen.

We wensen de nieuwe voorzitter,



Jos Janssen, en de vele vrijwilligers veel succes met het voortzetten en/of uitbreiden van de werkzaamheden.

Voor de komende maanden zijn nog twee Taizévieringen en twee concerten gepland. Meer informatie zie de agenda op pagina 18

Overstappen

Op **30 juni** zal een vijftal jongeren overstappen van de kindernevendienst naar de tienergespreksgroep: Eline van der Straaten, Emma Nijman, Feline Vrieling, Lucas Meulenstein en Rosalie van der Vliet. Een hele nieuwe fase voor hen en een mooi moment om dit binnen onze gemeenschap te markeren.

In deze viering staan ze een klein beetje in het middelpunt en we nemen het thema van deze bijeen daarin mee met de vraag: wat is voor jou heel belangrijk?

Met mooie liederen en Goede Woorden (= Zegen) gaan zij en wij allemaal op pad

Save the date and time!

Op **zondag 17 november 2024 om 16.00 uur** is er een gloednieuwe editie van de Top2000 kerkdienst in de Vredebergkerk met de oude vertrouwde Oosterbeekse Top2000 band met zangers en zangeressen!

Wat het thema van de dienst is houden we nog even geheim, maar dat het weer een sfeervolle happening gaat worden dat is wel zeker.

Maar net als vorige jaren hebben we jou ook nodig! Vanaf 15 augustus kan je namelijk jouw stem uitbrengen op een lied dat jou raakt, blij, verdrietig, hoopvol (of wat dan ook) maakt en dat in ons thema past. En wie weet hoor je jouw nummer dan wel terug in de dienst.

En heb jij zangervaring en altijd al gedroomd om met onze band op



te treden?

Dan horen we graag van je en zing jij (na auditie met de band) misschien wel een nummer met ons mee.

Houd de website en facebook in de gaten voor nieuws of kijk op <https://www.top2000kerkdienst.nl/events/top2000-kerkdienst-oosterbeek/>

Aanmelden als zanger/zangeres bij ds. Irene Pluim.

Thee met Thema: een preview naar het komend seizoen 2024-2025

Het programma voor het komend seizoen staat inmiddels in de steigers. De bekende gele folder verschijnt in september met alle informatie

Op **29 september** vertelt onze voormalig predikant Petra Doorn over leven en werk in haar functie als geestelijk verzorger in de krijgsmacht, hier en op missie.

Historicus Frederik Erens neemt ons op **27 oktober** mee in de geschiedenis, cultuur en toekomst van de Baltische landen.

De Oosterbeekse documentairemaker Hans Hermans gaat op **24 november** met ons aan de hand van beeldmateriaal in gesprek over zijn documentaire over vluchtelingen in Venezuela.

We starten het nieuwe jaar op **26 januari 2025** met een middag met film en zang over Iona, een 'heilige bezinningsplaats' in Schotland, met kenner ds. Teun Kruiswijk-Jansen.

Voor het eerst sinds enkele jaren programmeren we weer theater: op **23 februari** treedt op theatergroep

De Wilde Eend, met een chassidisch vertel- en muziekprogramma.

Ds. Annemarieke van der Woude van de Remonstrantse kerk in Oosterbeek neemt ons op **23 maart** mee in het denken over de heiligheid van de mens.

Joyce Polman, onderzoeker in Wageningen zal met ons op **13 april** in gesprek gaan over ontwikkelingen op het gebied van voedseltechnologie.

En onze laatste bijeenkomst van het seizoen is op **24 mei**, die we organiseren met Boekhandel Meijer en Siegers; voor de naam van de schrijver die we dan te gast hebben, verwijzen we naar ons jaarprogramma.

Van de Kerkenraad

Iedere keer dat het kerkblad uitkomt, brengen we u op de hoogte waar we als kerkenraad mee bezig zijn en wat ons bezig houdt. Hoe belangrijk is het dat we iedere week weer naar de kerk kunnen gaan, waar naast de predikant met ambtsdragers ook mensen minder zichtbaar, maar wel degelijk aanwezig zijn.

De koster, iemand die voor de bloemen zorgt, de chauffeurs, de mensen die ons bij de ingang ontvangen en die tevens na afloop van de dienst voor koffie en thee zorgen, collectanten, mensen die zorgen voor de beamer, het geluid, de camera, de organist, mensen die zorgen voor de crèche, de kindernevendienst, de tienergespreksgroep...

Dit vraagt om een goede organisatie. Gelukkig zijn er altijd weer vrijwilligers, die meehelpen waardoor dit zo belangrijke werk door kan gaan. Ook buiten de dienst om zijn veel mensen min of meer op de achtergrond bezig, hierover in een volgend kerkblad.

Om onze kerk een veilige kerk te laten zijn, hebben we gedragsregels opgesteld,

waarvan we ervan uitgaan dat mensen zich hier aan houden. Voor iedereen die werkt met de jeugd wordt het binnenkort verplicht om een VOG (verklaring omtrent gedrag) aan te vragen. Ook dit moet geregeld worden.

Voor alle andere medewerkers zal zo'n verklaring voor 1 juli volgend jaar ook verplicht zijn. Natuurlijk kan er toch iets zijn waarover u graag in vertrouwen in gesprek gaat. Dit kan met onze vertrouwenspersoon, mevrouw Anne Veenstra. Haar gegevens vindt u op de website en op pagina 19.

Op het moment dat dit kerkblad uitkomt krijgt de kerkenraad bezoek van de classispredikant, ds. A. Rebel. Met haar gaan we in gesprek over hoe wij als kerkenraad vinden dat het gaat

binnen onze gemeente, waar we trots op zijn, maar ook waar we tegenaan lopen. Het is belangrijk dat we onze gemeente ook zien binnen het grotere geheel van de classis binnen de landelijke kerk. Daar is dit zo'n moment voor.

En dan doen we het als kerkenraad in juli en augustus wat rustiger aan, het werk gaat door, maar de vergaderingen liggen even stil. In september starten we met een nieuw jaarthema: **Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk.**

Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede zomerperiode.

Jenneke Bal-Oosterbeek, scriba

Preview Leerhuis 2024-2025

De rode draad door de Leerhuisavonden van de Raad van Kerken is: Op weg naar een nieuw begin.

Wekelijks de thora lezen, die traditie nam Rabbijn Jonathan Sacks als leidraad voor zijn boek over Exodus "boek van de bevrijding". Een veelgeprezen boek dat de diepgang van de Rabbinale uitleg laat zien. Dit was de aanleiding, om na enkele jaren weer een Leerhuiscyclus aan dit boek van de Thora te wijden.

Naast de bekende inleiders zijn er ook enkele nieuwe.

De folder met alle informatie ligt in september zeker op de lectuurplanken in de beide kerkgebouwen en waarschijnlijk al wel eerder op de website onder de button bezinning.

Elektronisch orgel te koop

Nu we in de Oude Kerk door een gift de beschikking hebben gekregen over een kistorgel in het koor, is het elektronische orgel daar niet langer meer nodig. Het is een compact digitaal Eminent DCS 150 orgel met 22 sprekende registers, verdeeld over twee klavieren en een 27 tonig pedaal. Een voordelig studieorgel met twee verschillende orgelstijlen. De orgels van Eminent staan bekend om hun zeer natuurgetrouwe pijporgelklank. Het meubel is uitgevoerd in blank eiken. Het heeft een bank met berging, hoofdtelefoonaansluiting en MIDI aansluiting.

Wellicht heeft u interesse of weet u een mogelijke geïnteresseerde. Neem dan contact op met Hans van der Ros, kerkrentmeester.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl



**Voor mensen van de weg
die op u durven bouwen,
en gaan in goed vertrouwen,
dat u ons richting geeft:
wees onze reisgenoot.**

Lied 132:1

Uit: De weg die je goeddoet.

Andries Govaart

Uw advertentie hier?

Neem contact op met de secretaris van de Kerkgroep
Beheer
zie p. 19 voor de contactgegevens



WandelHoveniers

TUINONTWERP - AANLEG
ONDERHOUD - BESTRATING

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134
6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl



Go Further

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

Van Rijn
Sedert 1895

Drogisterij
Verfhandel
Kunstschilderartikelen

Weverstraat 75, Oosterbeek
026-3332250
www.vanrijnoosterbeek.nl

Ontdek het gemak van
boeken bestellen bij
Meijer & Siegers



Je kunt kiezen uit meer dan 71.000 titles.
Bestellen kan in onze winkel aan de Utrechtseweg
356 in Oosterbeek, per telefoon of via internet.
We bezorgen de boeken graag bij je thuis.

MEIJER & SIEGERS

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Automobilbedrijf
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Verkoop van nieuwe en
gebruikte auto's, alle
merken
Verzorging van totaal
onderhoud van uw auto



**DUDOK
STUDIO'S**

ARNHEM-OOSTERBEEK

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

CORNELISSEN 1907
installatietechniek b.v.

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644



Uw partner voor
verduurzaming

RUUD SMIT



Ruud Smit Vis & Vis
Weverstraat 25
Oosterbeek
Tel: 026-333 25 17
E-mail: info@viservis.nl
www.viservis.nl

Uw advertentie hier?

Neem contact op met de
secretaris van de Kerkgroep
Beheer
zie p. 19 voor de
contactgegevens



AUTOBEDRIJF HOOIJER B.V.



DEALER



SERVICE DEALER

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek
T: 026 334 20 37
E: vragen@autohooijer.nl



**Stichting Vrienden
Oude Kerk**

- WORD VRIEND -

www.oudekerkoosterbeek.nl

Activiteiten

De toekomst van de kerk, essay vol rouw en hoop

Dat is de titel van een boek van ds. Aarnoud van der Deijl. Een leesbaar boek rond de vraag of en hoe de kerk toekomst heeft. De auteur schetst wat we in de afgelopen 30 jaar allemaal geprobeerd hebben 'om de kerk te redden'. Om telkens weer te ontdekken dat die reddingspogingen niet lukken en het proces van kleiner worden doorgaat.

De auteur wil ruimte geven aan de rouw die hij hierom voelt. En hoe dan verder? In het tweede deel van het boek gaat hij met 'kritische vrienden en vriendinnen' in gesprek over wat zij (toch?) van waarde vinden in de kerk. Om te eindigen met de woorden dat hij 'hopelessly devoted to you' blijft als het om de kerk gaat.



Voor velen van ons zal dit boek een 'feest van herkenning' zijn. Alle ontwikkelingen van de afgelopen 30 jaar komen voorbij: van de gemeente als herberg tot pioniersplek, van Kuitert tot groene kerk. Een eerlijk verhaal. Dat niet in somberheid vervalt. In het nieuwe seizoen organiseren we een gespreksgroep rond dit boek. En wel op de **dinsdagavonden 15 oktober, 12 november, 10 december**. Op 15 oktober starten we om 20.00 uur in de Vredebergkerk.

De avonden worden voorbereid door Bas van Helden en ds. Martine Nijveld.

Welkom! Aanmelden kan bij: ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl of 06 16 733 742

Save de date

Zet het vast in uw agenda: **21 december** gaan we weer kerstkuieren!

Zomerinstuif

Dinsdag 11 juni hebben de kerkgroepen Diaconie en Pastoraat de eerste zomerinstuif van dit seizoen georganiseerd. Iedereen meegeteld waren we met 30 gezellige mensen. Tijdens een drankje en wat knabbeltjes hebben we lekker bijgepraat. Daarna werden er heerlijke pannenkoeken opgediend.

De maaltijd werd afgerond met verrukkelijk gebak, speciaal voor deze gelegenheid gemaakt door Rika Gerritsen, en een kop koffie/thee. Wij, de organiserende kerkgroepen, vonden het een hele geslaagde bijeenkomst. Er zijn nieuwe contacten gelegd en bestaande contacten werden verstevigd.

De volgende zomerinstuiven zijn op **9 juli** en **13 augustus**. U/jij moet daar echt bij zijn!

Christien Lensink, coördinator pastoraat noord

Zonnebloemen plukken

Dineke Logtenberg van de Boschhoeve laat weten dat u ook dit jaar zonnebloemen mag komen plukken wanneer u naast een bos voor uzelf ook een bos plukt om te bezorgen bij iemand die een bloemengroet goed kan gebruiken.

Wie zingt mee?

Zondagmiddag 25 augustus om 15.00 uur

organiseren wij een Sing Inn in de Vredebergkerk! Samen zingen van liederen die u graag nog eens wilt horen. Dat kunnen psalmen, gezangen, Johan de Heer, vaderlandse liederen etc. zijn! U kunt uw briefje met de door u gekozen liederen in de muziekdozen in de kerk doen of via de mail sturen naar greetmeijer46@gmail.nl of naar corrievdvoet@kpnmail.nl

Uit het totaal aantal liederen zal een keuze gemaakt worden. Tot 1 augustus kunt u de liederen aanleveren. Iedereen jong en oud die graag zingt is van harte uitgenodigd!

*Sing Inn commissie,
Greet Meijer, Di-Ja Roelofs, Corrie van der Voet*

Rondom de kerkdiensten

Autodienst

In de zondagsbrief kunt u lezen wie er dienst heeft op de betreffende zondag.

Collectes

Zondag 7 juli zuster gemeente in Agnita, Roemenië

Heel wat jaren is er in Oosterbeek kleding ingezameld ten bate van het kledingwinkeltje in de kerk in Agnita.

Met de opbrengst hiervan kon de gemeente de gas- en elektrarekening betalen. Nu er door veranderde regelgeving geen gebruikte kleding meer over de grens naar Roemenië gebracht kan worden heeft dit ook gevolgen voor het kledingwinkeltje en de inkomsten van de kerk. Met de opbrengst van deze collecte wil de Roemeniëwerkgroep een deel van hun energiekosten betalen.

De inzameling van gebruikte kleding hier in Oosterbeek blijft doorgaan; de Roemeniëwerkgroep zorgt dat ze via vertrouwde contacten van Stichting Humanitair Transport Oost-Europa bij goede organisaties in Oekraïne of Moldavië terecht komen. De transportkosten komen ten laste van de Roemeniëwerkgroep. Een deel van de collecte zal ook hiervoor gebruikt worden.

Zondag 8 september, De Instap

‘Soms heb je gewoon even een dak boven je hoofd nodig.’

Stichting De Instap is een professionele organisatie die met deskundige vrijwilligers werkt en een Huisvesting Plus-programma biedt voor ex-gedetineerden (direct na detentie) en voor kwetsbare mensen met complexe problematiek. De Instap heeft als missie ex-gedetineerden een soepele overgang van detentie naar de maatschappij te bieden. Zodat ze in staat zijn een maatschappelijk geaccepteerd bestaan op te bouwen, zonder overlast gevend of recidiverend gedrag.

Ook is het de missie van De Instap om opvang te bieden aan kwetsbare personen die door hun complexe en vaak gestapelde problematiek (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig te functioneren. Hierdoor ontstaat mogelijk overlast gevend of crimineel gedrag. De Instap gelooft in een inclusieve samenleving waarin iedereen een nieuwe kans verdient.

Agenda

Datum	Tijd	Waar	Wat	Informatie
elke donderdag	10.00 – 12.00	Vredebergkerk	Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en een luisterend oor	Greet Meijer
maandag t/m vrijdag	09.00 – 18.00	Vredebergkerk zij-ingang	Stiltekapel	
iedere 1e dinsdag	20.00	Wisselend per keer	Gesprekkring 30+	Hanneke Monden-Oosterveld
9 juli	16.00	Vredebergkerk	Zomerinstuif	Christien Lensink
14 juli	17.00	Oude Kerk	Zin op zondag, klein concert	Agnes Schok
28 juli	16.30	Oude Kerk	Taizéviering	Agnes Schok
11 aug.	17.00	Oude Kerk	Zin op zondag, klein concert	Agnes Schok
17 aug.			“Groene” fietstocht, start op verschillende locaties	Greet Visser-Schoon
13 aug.	16.00	Vredebergkerk	Zomerinstuif	Christien Lensink
25 aug.	15.00	Vredebergkerk	Sing Inn	Corrie van der Voet
25 aug.	16.30	Oude Kerk	Taizéviering	Agnes Schok

Info Protestantse Gemeente Oosterbeek - Wolfheze

Ds. Irene Pluim **026 8441279**
woensdag vrije dag

Werkgebied ten zuiden van de Utrechtseweg
en adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek
Adres Benedendorpsweg 136, 6862 WP Oosterbeek
ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Ds. Martine Nijveld **06 16733742**
woensdag vrije dag

Werkgebied ten noorden van de Utrechtseweg en Wolfheze
Adres Prins Hendrikstraat 11, 6862 GX Oosterbeek
ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkelijk Bureau van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek **026 3333094**
Openingstijd donderdag 10.00 – 11.30 uur
Postadres postbus 26, 6860 AA Oosterbeek
kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkenraad
Voorzitters mw. Cathrien Batterink **06 23196159**
dhr. Pieter Stolwijk **06 23460068**
Scriba mw. Jenneke Bal-Oosterbeek **06 25037321**
scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkgroep Beheer
Voorzitter a.i. dhr. Hans van der Ros **026 3391722**
Secretaris mw. Heleen Wiersema-Groenveld **06 27318964**
kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze

Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter mw. Hannie Nusselder **026 3342296**
diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Secretaris dhr. Gerard Groot Zwaaftink **026 7370410**
diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter dhr. Gerard Batterink **06 42356712**
zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, o.v.v. ZWO

Kerkgroep Communicatie
Coördinator mw. Andrea Gnoth **06 40004144**
communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkgroep Diensten en Vieringen
Coördinator vacature
diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkgroep Jeugd
Contactpersoon vacature
jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkgroep Pastoraat
Secretaris mw. Nanda Jansen **06 13874349**
pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente
mw. Anne Veenstra **06 42803204**
anneveenstra.vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Adressen kerkgebouwen

Oude Kerk
Benedendorpsweg 134

Vredebergkerk
Van Toulon van der Koogweg 3
026 3333415

Het Schild
Wolfhezerweg 101

Kerkblad bijEen:
Komend nummer loopt van
5 september t/m 24 oktober
2024.

Inleveren kopij uiterlijk 21
augustus 2024 om 20.00 uur:
kerkblad@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl

N.B. De redactie behoudt zich
het recht voor lange stukken in
te korten

Zondagsbrief:
kopij inleveren elke donderdag
tot 9.00 uur: zondagsbrief@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Beamergroep:
beamer@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl

Bijdrage bijEen:
NL38 RABO 0373 7266 94
Prot. Gemeente Oosterbeek-
Wolfheze Kerkblad

Drukker Editoo

*De redactie doet zijn uiterste best
om van alle teksten en foto's de
rechthebbende te achterhalen.
Hebt u toch nog vragen, laat het de
redactie weten.*



Overzicht van de kerkdiensten

Zondag 30 juni 2024

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim, overstapdienst

Zondag 7 juli 2024

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld

Het Schild 19.00 uur dhr. A. van Laar, Oosterbeek

Zondag 14 juli 2024

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim

Zondag 21 juli 2024

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld

Zondag 28 juli 2024

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld

Zondag 4 augustus 2024

Vredebergkerk 10.00 uur* rev. D.J. de Vries

Het Schild 19.00 uur mw. A. Mosterd, Arnhem

Zondag 11 augustus 2024

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. B. Grandia, Doesburg

Zondag 18 augustus 2024

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim

Zondag 25 augustus 2024

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim, Avondmaal

Zondag 1 september 2024

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim

Het Schild 19.00 uur ds. T.M.C. Bos, Arnhem

Zondag 8 september 2024

Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld



Talentenboom



Presentatie en inwijding nieuwe kistorgel



Presentje voor de examenjongeren



De zomerinstuif



Kaarsje brandend houden bij de pinkstermanifestatie



Blazersensemble bij de pinkstermanifestatie

Andere diensten/vieringen

Opstandingskerk: zondagmorgen om 10.30 uur (Pro Persona)

De Sonnenberg: elke eerste donderdag van de maand om 18.30 uur.

Bernulphuskerk: elke woensdag om 19.00 uur oecumenisch avondgebed (Raad van Kerken)

Remonstrantse Kerk: elke vrijdagmiddag van 12.00 - 12.20 uur Coventry-gebed (Raad van Kerken)

De met een * aangegeven dienst wordt uitgezonden via de kerktelefoon; en via internet:

www.kerkomroep.nl, zoek op plaatsnaam Oosterbeek – Vredebergkerk / Oude Kerk